

## ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑΣ

Μετὰ δὲ ταῦτα τὸν Ἡρακλέα φησὶ τὸν μὲν Ὀλυμπίων ἀγῶνα θεῖναι καὶ τὴν ἐκεχειρίαν δεῖγμα ποιούμενον τῆς αὐτοῦ προαιρέσεως.

Πολύβιος Ἱστορία, 12, 26, 2

«Λυκοῦργος δὲ ὁ Λακεδαιμόνιος.... καὶ Ἴφιτος Ἡλεῖος.... καὶ Κλεοσθένης Πισάτης..., βουλόμενοι εἰς ὁμόνοιαν καὶ εἰρήνην τὸ πλῆθος αὐθις ἀποκαταστήσαι, τὴν τε πανήγυριν τὴν Ὀλυμπικὴν ἔγνωσαν ἀνάγειν εἰς τὰ ἀρχαῖα νόμιμα καὶ ἀγῶνα γυμνικὸν ἐπιτελέσαι. στέλλονται δὴ εἰς Δελφοὺς χρῆσόμενοι τῷ θεῷ, εἴ σφισιν συνεπαινεῖ ταῦτα ποιῆσαι. ὁ δὲ θεὸς ἄμεινον ἔφη ἔσεσθαι ποιοῦσιν. καὶ προσέταξεν ἐκεχειρίαν ἀγγεῖλαι ταῖς πόλεσιν ταῖς βουλομέναις μετέχειν τοῦ ἀγῶνος».

Φλέγων, ἀπόσπασμα 1,4 (F.Gr.Hist., 257 F 1,4)

Με τὴν ευκαιρία τῶν XXXI Ὀλυμπιακῶν Ἀγῶνων «ΡΙΟ 2016» καὶ τῆς Ἀφῆς τῆς Ὀλυμπιακῆς Φλόγας καὶ αφοῦ λάβαμε ὑπόψη ὅσα μας παραδίδει ἡ ἀρχαία ἐλληνικὴ γραμματεία, με χαρακτηριστικότερα τὰ ἀνωτέρω ἀποσπάσματα,

Οἱ κάτωθι ὑπογραφόμενοι δήμαρχοι Ὀλυμπίας, Ἡλίδας καὶ Σπάρτης, ἐμπνεόμενοι ἀπὸ τοὺς σεβαστοὺς προγόνους μας καὶ ἀκολουθώντας τὸ παράδειγμα τοῦ Κλεοσθένη, τοῦ Ἴφιτου καὶ τοῦ Λυκούργου, συμβολικὰ ἀνανεώνουμε σήμερα, στὸν τόπο ποὺ γεννήθηκαν οἱ Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες καὶ τὰ ἰδεώδη τοῦ Ὀλυμπισμοῦ, καὶ διακηρύσσομε σε ὅλο τὸν κόσμον τὴν ἱερὴ συμφωνία τῆς ἀρχαιότητος, τὴν Ὀλυμπιακὴ Ἐκεχειρία.

Με τὴν ἐγγύηση καὶ συνδρομὴ τῶν ἐξεχόντων ἐκπροσώπων φορέων καὶ ὀργανισμῶν τῆς τοπικῆς, ἐθνικῆς καὶ παγκόσμιας κοινότητος καὶ τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Κινήματος, ποὺ συνυπογράφουν τὴν παρούσα διακήρυξη, στὸν τόπο ποὺ ἡ ἀρχαία μυθολογία καὶ παράδοση συναντοῦν τὴν σύγχρονη ἱστορία,

**ζητοῦμε νὰ κρατηθοῦν τὰ χεῖρια μακριὰ ἀπὸ τὰ ὅπλα καὶ νὰ παύσει κάθε ἐχθροπραξία ἀνά τὴν ὑψηλὴ καθ' ὅλη τὴ διάρκεια τῶν Ἀγῶνων, ἀπὸ τὴν ἑβδομὴ ἡμέρα πρὶν τὴν ἑναρξη τῶν XXXI Θερινῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγῶνων καὶ μέχρι τὴν ἑβδομὴ ἡμέρα μετὰ τὴν λήξη τῶν Θερινῶν Παραολυμπιακῶν Ἀγῶνων ποὺ θὰ πραγματοποιηθοῦν στὸ Ρίο ντε Τζανέιρο τῆς Βραζιλίας ὅπως καταγράφηκε με τὸ Α/70/Λ.3. Ψήφισμα τῆς Γενικῆς Συνόδου τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, ὥστε νὰ δώσομε μίαν ευκαιρίαν στὴν Εἰρήνη καὶ τὴ Συμφιλίωση τῶν λαῶν νὰ ἐπικρατήσουν.**

Στὸ ἐγχείρημα αὐτό, ἀς εἶναι ἀρωγὸς μας τὸ Ὀλυμπιακὸ Πνεῦμα, οἱ πολῖτες τοῦ κόσμου καὶ ἐιδικότερα ἡ νέα γενιά.